

Vrijdag 8 mei 2026

HULDE AAN

ALLE VERZETSSTRIJDERS WO II



**HUMANISTISCH
VERBOND**





VERZETSSTRIJDERS



KOKSIJDE

OOSTDUINKERKE

SINT-IDESBALD

WULPEN



HENRI CHRISTIAEN bekend weerstander van Sint-Idesbald. Geboren te Koksijde op 25 december 1921 als zoon van Louis Christiaen en Gabriëlle Ghys. Hij werd lid van de weerstandsbeweging tijdens de Duitse bezetting in 1940-45. Werd opgepakt door de Duitsers en stierf van honger en ontbering als politiek gevangene in Sangerhausen in de nacht van 5 op 6 mei 1945.



REMI ALLEMEESCH werd als lid van de weerstand aangehouden te Veurne op 26 juli 1944 en op 2 september gedeporteerd naar het concentratiekamp van Neuengamme (D). Zijn teruggekeerde kameraden zagen hem te Neuengamme voor een laatste maal op 7 maart 1945 in erbarmelijke toestand; sindsdien werd hij als vermist opgegeven



MARCEL DEMAN, geboren in Koksijde op 2 juni 1923 als zoon van Firmin Deman en Eliane De Weirdt en mechanicien van beroep. In 1942 werd hij als lid van de Weerstand door de Duitsers aangehouden en hij overleed in de gevangenis van Untermansfeld (Duitsland) op 4 juni 1944. Hij werd begraven op het kerkhof van De Panne bij zijn vrienden uit het verzet



ROBERT VANDAMME werd geboren te Koksijde op 30 november 1920 en werkte als elektricien-monteerder bij de maatschappij Gazelec. Als lid van de verzetsbeweging Luc-Marc werd hij op 26 juli 1944 te Koksijde aangehouden en kort nadien, op 2 september, gedeporteerd naar het concentratiekamp van Neuengamme. Hij werd op Arbeitskommando naar de werf van Blöhm und Voss te Hamburg gezonden, waar hij op een nacht, tegen het einde van december 1944, door een SS-bewaker vreselijk geslagen en de ruggengraat kapot geschopt werd. Hij bezweek aan de opgelopen verwondingen op 7 januari 1945.



ANDRÉ GERYL Oostduinkerke.

Bediende.

Stichter lokale groep Witte Brigade.

Inlichtingengroep Bayart. Arrestatie 9 sep '43. Nacht und Nebel. Deportatie naar reeks concentratiekampen, o.a. Ratibor, Kraków-Płaszów, Wolfenbüttel. Overlijdt op 23 maart '45. 26 jaar.

Bron: "Herinneringen aan beide Oorlogen" Gemeentelijke Archiefcommissie Koksijde



Majoor FRANCOIS D'HOOGHE

(°Lier, 2 januari 1881, + Kaisheim, 18 februari 1945) was actief in het Koksijdse verenigingsleven. Hij was onder meer voorzitter van het feestcomité te Sint-Idesbald .Tijdens de Tweede Wereldoorlog spioneerde hij voor de weerstandsgroep “Zero” te Brussel. Hij werd verklikt en eerst zes maanden opgesloten in Sint-Gillis voor hij naar Kaisheim bij Donauwörth (in Beieren) werd overgebracht. Na ruim twee jaar gevangenschap, stierf hij daar van ontbering.



ROGER MAHIEU Oostduinkerke. Smid. Gehuwd. Verzetsgroepen OMBR en Luc-Marc. Verzamelt inlichtingen. Verspreidt sluikkranen. Arrestatie in zijn woning op 14 april 1944. Opsluiting te Brugge en Sint-Gillis. Nacht und Nebel. Roger overlijdt in het concentratiekamp Flossenbürg op 27 februari 1945. 21 jaar.



JEAN en POLYDOOR TORREELE
Oostduinkerke. Tweelingbroers.
Verzetsgroep Geheim Leger.
Bewaken op 8 september 1944
gevangen genomen Duitse militairen
en een collaborateur in de
gemeenteschool. Na verraad worden
zeven verzetsmensen, waaronder
Jean en Polydoor, standrechtelijk
geëxecuteerd.

1940 - 1945

A NOS PRISONNIERS
POLITIQUES MORTS
POUR LA PATRIE

AAN ONZE POLITIEKE
GEVANGENEN GESTORVEN
VOOR HET VADERLAND

MAJOR DHOOGHE FRANCOIS
CHRISTIAEN HENRI
DEMAN MARCEL

Op **8 september 1944** werden **8 leden van de "Witte Brigade"** , een clandestiene organisatie van burgers tegen de bezetter, door Duitse troepen omsingeld in de gemeenteschool van Oostduinkerke, waar ze zich schuilhielden.



†
BID VOOR DE ZIEL VAN
Heer Louis-Henri DELANGHE

zoon van August en Yvonne DEDRIE,
geboren te Oostduinkerke den 19 Maart 1926 en er
laffelijk neergeschoten op 8 September 1944.
Hij was lid van den Bond van het H. Hart.

Hoe droevig en hartverscheurend moesten wij vaststellen dat ook Louis onder de slachtoffers was op dien onvergelykelijken Vrijdagnamiddag. En 't eerste gedacht, dat als van zelf ons gemoed ontsprong: « hoe jammer. » God, ondoorgrondelijk zijn uw wegen, en hoe staan wij menschen, die maar het aardsche en vergankelijke kunnen zien, verstomd bij zulke gebeurtenissen.

Hij stond in den morgen van het leven met een heerlijke toekomst vóór zich. . . Het was immers een stille, brave jongen, naarstig en verstandig. En nu is dat jonge leven geknakt en zijn die plannen verijdeld. . . O, Heer gij weet hoe redelijk onze droefheid is: Gij ziet in welke eenzaamheid het afsterven van zulk een zoon ons laat.

Ondertusschen is het ons een troost dat hij, dien wij beweenen een trouw lid was van den H. Hartebond en den Zondag vóór zijn dood nog tot de H.H. Sacramenten was genaderd. Daarom zal de Heer hem gedachtig zijn en hem het loon zijner werken niet onthouden. Daarom kunnen wij bidden al is het met een snikkend hart: Heer uw wil geschiede!

GELIEFDE OUDERS, ZUSTERS en GROOTMOEDERS, weent niet zooals degenen die geen hoop hebben omdat ze niet gelooven in het eeuwige, het ware leven. Steunt op den Heer, en ook dit kruis zal u strekken tot heil en zegen. Tot wederziens in den hemel!

DIERBARE BLOEDVERWANTEN en VRIENDEN, toont uw liefde door een goed gebed voor mij.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

Mod. Drukk. R. Pattijn Oostduinkerke

En het gansche volk bewende hem met grooten rouw
(Mach. IX 20)

DANKBAAR OM ZIJN BLOEDOFFER BIDDEN

WIJ VOOR DE ZIEL VAN HEER

Gaston COUNYE

Echtgenoot van Martha COUSSAERT

geboren te Oostduinkerke den 23 Februari 1916 en
er gesneuveld op 8 September 1944.

En zie, al wat ons dierbaar was, en schoon en heerlijk is verwoest; wat is het leven dan nog waard? (Mach. II 12)
Zoo weende en klaagde eens de vader van Machabeus, de groote strijder voor volk en recht.

—Zoo schreien nu hart en ziel van deze jonge vrouw die haar man niet meer zien zal; niet meer zal zoenen; te vergeefs zal zoeken in de schrijnende woestenijs van haar gebroken leven — zonder het zijne.

TEERGELIEFDE ECHTGENOOTE, tot wederziens hierboven! Uiterst zwaar is voor u de slag, doch ik ken u, aan moed zal het u niet ontbreken. Neem uw toevlucht tot O. L. Heer en Hij zal u bijstaan en genade geven om dit harde kruis te dragen. -- Samen hebben wij zoo innig verlangd naar de vrucht onzer liefde, het kindje dat nog komen moet en dat helaas nooit zijn vader zal kennen. Draag er goed zorg voor, voed het christelijk op, leer het zijn eerste "Wees gegroetje" stamelen voor zijn Vader en zeg 't, dat hij stierf als een held voor vrijheid en recht.

GOEDE MOEDER, zwaar en veelvuldig zijn de beproevingen die u treffen in uw ouden dag, doch de Heer die gij mij hebt leeren beminnen en dienen zal uw sterkte wezen in uw groot leed. Bid voor mij.

Goede Heer Jezus geef hem de eeuwige rust.

Mod. Drukk. R. Pattijn Oostduinkerke

†
Wees in uw vroom gebed indachtig
de zielen van de tweelingsbroeders
Jean en Polydoor TORREELE

Teergeliefde zonen van Michel en Leonie RYS
geboren te Oostduinkerke den 10 December 1925
en er beiden gesneuveld den 8 September 1944.
Zij waren trouwe leden van den H. Hartebond.

Samen geboren, samen opgegroeid in den warmen familiekring bij vele broërs en zusters onder de waakzaamheid en de vele zorgen van vader en moeder, zijn zij ook samen den dood ingegaan, geslachtlofferd als loosprijs voor onze bevrijding. Daarom hebben zij recht op onze hulde en erkentelijkheid.

Er lag een droomschoone toekomst voor U open Jean en Polydoor. Het leven lachte U hartelijk toe en milde en rijke levensbeloften waren uw aandeel geweest, kwam daar niet die verraderlijke dood U zoo plots wegrukken.

Wij bidden nu opdat die jongens in Gods vaderarmen levensblij mogen opgenomen worden en eeuwig met hemelich leven mogen bezielt zijn. Want dit blijft onze troost op aarde dat wij allen slechts reizigers zijn met bestemming naar eeuwigheid en dat alle lieden en tegenspoed uitmonden in de hemelsche zee van onsterfelijke zaligheid. Na de dood zet God alles om in blijvende vreugde.

DIERBARE OUDERS, BROEDERS en ZUSTERS, hoe plots en hoe vreed werden wij van U weggerukt. Troost U met de gedachte dat wij vielen uit plicht. Wij hebben U steeds bemind en wij zullen U steeds blijven beminnen. Blijft niet weenen want bij den Heer is troost, in Hem blijven wij leven en ook daar komt een wederzien . . . voor altijd. Buigt het hoofd en stamelt nog: Gods wil geschiede. Bidt voor ons. (9 j. afl.)

Mod. Drukk. R. Pattijn Oostduinkerke

GELOOVEND IN

de gemeenschap der Heiligen
de verrijzenis van het vleesch
het eeuwig leven (Symb.)

HOPEN EN BIDDEN WIJ VOOR DE ZIEL
VAN DEN HEER

Marcel COUSSAERT

Zoon van René en Mathilde GERYL

geboren te Oostduinkerke den 23 April 1917 en er
gesneuveld op 8 September 1944.

Jong en overmoedig, vol bezieling en liefde voor het Vaderland, stond hij paraat om zijn land en zijn volk te bevrijden van het juk van den vijand. . .

Vol schoone beloften lachte hem de toekomst tegen. Hij droomde ervan, wanneer de oorlogsgruwel zou ophouden en den vrede in 't land zou terugkeeren een schoonen familiekring te stichten. -- Daarom streed hij zoo hard en verbeteren. Helaas hij mocht de lauweren niet plukken, zijn plannen zijn verijdeld, doch hij sneuvelde vol roem, als een held, de wapens in de hand.

DUURBARE OUDERS, BROEDERS en ZUSTER, veel hebt gij onder den oorlog geleden en nu komt mijn dood al dat leed nog verscherpen. Doch uw sterk geloof moet u troosten en opbeuren in deze harde beproevingen. Ziet op naar God, bidt vurig voor mijn zielenafenis en weze uw hoop dat mijn ziel in vrede ruste.

MIJN DIERBARE VERLOOFDE, groot is uw smart en uw droefheid, doch wees moedig en troost u met de gedachte dat uw hart eens behoord heeft aan een jongen die stierf voor het Vaderland voor vrijheid en recht. Bidt veel voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Vader in den Hemel... Uw Wil geschiede op aarde als in den Hemel!

†
BID VOOR DE ZIEL VAN
DEN HEER

Leopold-Theodor UREEL

Echtgenoot van Vrouw Alice NOWÉ
geboren te Oostduinkerke den 1 Oogst 1897 en er
gesneuveld op 8 September 1944.

Oudstrijder van den oorlog 1914-18 was Leopold soldaat in 't hart gebleven. Toen het uur der bevrijding nakend was, slond hij paraat om zijn Vaderland te wreken... Voor Vrijheid en Vaderland vergat hij een ogenblik zijn vrouw en kinderen, vergat hij zijn eigen strompelend bestaan, nam de wapens op en streed als een held. Helaas! hij werd het slachtoffer van zijn offervaardigheid en stierf den heldendood.

Hoe droef wordt het ons in 't hart te schouwen naar degenen die hun leven geknakt en gebroken voelen bij deze vreeselijke dood; naar zijn vrouw die in haar man haar steun en sterkte verloor naar die verweesde kinderen die het zonder vaders hulp en zorgen moeten stellen op hun levensweg, naar 't kleinste vooral dat nog zoo jong, zijn vader nooit zal kennen.

O Heer, wat zijn uw schikkingen wonder en ondoorgrondbaar, doch bij U is barmhartigheid en overvloedige verlossing.

MIJN TEERGELIEFDE ECHTGENOOTE en Zielsgeliefde Kinderen, mijn wreede scheiding valt u lastig, iedereen betreurt ons, maar schiep moed en blijft niet weenen, de goede God die weduwen en wezen onder zijne bescherming neemt, zal u niet verlaten indien gij tot Hem uw toevlucht neemt.

Blijft mij altijd gedenken in uw gebeden.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Mod. Drukk. R. Pattijn Oostduinkerke



Familiekunde
Regio Westkust

VERZETSSTRIJDERS OOSTDUINKERKE

BRASSEUR	Marcelle	1909-1995 (Nice)	MARCELLE
COUNYE	André	1909-1994	ZIG
DEMOLDER	André	1922-2013	LUC-MARC
DEVACHT	Etienne	1918-2001	LUC-MARC
DUGARDEIN	Jérôme	1892-1976	PATRIOTTISCHE MILITIES
GERMEYS	Ernest	1911-1996	SLUIKPERS



Etienne Devacht



VERZETSSTRIJDERS OOSTDUINKERKE

GEVAERT	Julius	1897- ?	GEHEIM LEGER
GLORIE	Kamiel	1903-1984	DE ROODE VAAN
GOVERS	Marie-Louise	1901-1980	BAYARD
JEUNEHOMME	Roger	1907-1986	SLUIKPERS
LEGEIN	Eugénie	1905-1976	BAYARD -LUC-MARC
LEYE	Roger	1921-2005	MACON - O.M.B.R.
MAHIEU	Roger	1923-1945	LUC-MARC
MARION	Raymond	1913-1994	LUC-MARC



LEYE ROGER

VERZETSSTRIJDERS OOSTDUINKERKE

QUAGEBEUR Franz
SPIRITUS Joseph
TERNIER Julien
VAN SNICK Herman
VAN DEN STEEN Egide
WARMOES Camille
x Devacht Etienne

1902-1970 BAYARD
1886-1857 MARTINY-DAUMERIE
1922-2009 LUC-MARC
1914- 2002 DE VRIJHEID-SLUIKPERS
1911-1983 BAYARD
1922-1985 LUC-MARC



Ternier



Leden" Witte Brigade"
clandestiene radiozender

VERZETSSTRIJDERS KOKSIJDE

BLONDEEL	Georges	1896-1970	DE ROODE VAAN-GEHEIM LEGER
COLOBERT	Pierre	1882-1954	
DECUYPER	Victor	1899-?	CLARENCE
KISTEMAN	Robert	1922-2008	COMETE-ZERO
LEMAIRE	Emile	1886-1959	LUC-MARC
LUYPAERT	Jean-Franç.	1893-1954	SLUIKPERS
MATHYS	Tony	1909-1955	LUC-MARC
SEGERS	Gaston	1889-1968	

Helden
—vh—
—verzet

VERZETSSTRIJDERS KOKSIJDE

TICKET	Adrienne	1909-1991	LUC-MARC
VAN DAMME	Robert	1920-+1945	LUC-MARC – GEHEIM LEGER
VAN LEENE	Gérard	1908-1977	LUC-MARC
VAN LINTHOUT	Jean	1919-1983	
VAN MALDEGHEM	Richard	1885-1946	LUC-MARC
VAN MOLLE	Victor	1892-1952	BAYARD
VANCAMPENHAUT	Jan Albert	1907- 1972	ONAFHANKLIJKHEIDSFRONT
VANDAMME	Adolf	1903-1995	LUC-MARC
VERHULLE	Gaspard	1901- ?	SOCRATE- LUC-MARC

VERZETSSTRIJDERS KOKSIJDE

VREULS

Léo

1898-

MILL

WALRAVE

Henri

1922-1999

LUC-MARC

WATTIÉ

Armand

1908-

TEGAL



VERZETSSTRIJDERS WULPEN

BOOMGAERT	Remi	1898- 1968	LUC-MARC
CORNELIS	Maurice	1923-1997	LUC-MARC
LAMMERANT	Georges	1894-1971	LUC-MARC & GEHEIM LEGER
QUAGEBEUR	André	1913-2008	BAYARD



Helden
—vh—
—verzet

HULDE AAN ALLE

Helden
v
verzet

VERZETSSTRIJDERS NIEUWPOORT

INLICHTINGENDIENST "MARC"

**ROBERT DE MEYERE
HONORÉ HOUVENAGHEL
PIERRE DE NEVE
LOUIS SYMOENS
LOUIS VERPLANCKE
ROBERT DE MEESTER**

WEERSTANDSGROEPING "GEHEIM LEGER"

**NORBERT BAETEMAN
ANDRÉ DERUDDER
HENRI NEUDT**



WEERSTANDSGROEPERING O.M.B.R.

FERDINAND SCHOUP

MARCEL PHILIPPART

MARCEL BEUN

CAMIEL TOP

GERARD PUSTIENS

LUCIEN HERNANDEZ

ROGER VYVEY

EMILE FRYNS

WEERSTANDSGROEPERING "WITTE BRIGADE"

ACHIEL FIERS

LEON VANDAELE





HENRI NEUDT

Nieuwpoort. Ambtenaar bij de PTT. Syndicalist. Verzetsgroep Geheim Leger. Duikt als werkweigeraar vanaf 20 oktober 1943 onder bij een kolenhandelaar. Op 17 juni 1944 gearresteerd door de Gestapo. Opsluiting te Brugge en Sint-Gillis. Bevrijd uit de laatste deportatie op de 'Spooktrein' op 3 september 1944. Overlijdt in 2010. 89 jaar.

STRUIKELSTENEN

24 mei 2025

Stad Nieuwpoort



HONORÉ HOUVENAEGHEL

Nieuwpoort. Gehuwd. Wiskundige. Leraar aan het Atheneum Oostende. Voorzitter Vrijzinnige Volksbond. Verzetsgroepen OMBR en Luc-Marc. Codeert informatie over de Atlantik Wall in wiskundeboeken. Eerste arrestatie op 6 september 1943. Tweede arrestatie op 10 augustus 1944. Opsluiting in Brugge en Gent. Overlijdt op 25 april 1945 in concentratiekamp Neuengamme. 40 jaar.

MARCEL BEUN werd geboren in juni 1910 en trouwde met Jeanne Depeere.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd de strijd met plus-strijders van het verzet en deportatie op 7 april 1944 in een concentratiekamp gevoerd. Op 7 april 1945 stierf hij in het Ganäcker-kamp, waarna hij de verschrikkingen van het Flossenbürg-kamp overleefde en stierf.



KAMIEL TOP aangesteld als bediende bij de ravitailleuringsbureau voor schippers te Nieuwpoort, waar hij verantwoordelijk was voor de bedeling van de rantsoeneringszegels. Was lid van de verzetsgroep O.M.B.R.

Januari 1945: Komt aan in het beruchte concentratiekamp van Flossenbug, waar 'volks- en staatsgevaarlijke individuen, criminelen en asocialen' werden afgezonderd.

4 maart 1945: Overlijdt als gevangene 43.368 in het concentratiekamp Flossenbug [Duitsland].



EMILE FRYNS

Nieuwpoort. Leraar tekenen
Atheneum Oostende.

Vrijgezel. Verzetsgroep Luc-
Marc. Inlichtingen.

Arrestatie op 6 sep '43.

Opsluiting in Brugge.

Deportatie naar de
gevangnissen van

Rheinbach en Ziegenhain.

Bevrijd in mei '45. Sterft in

Gent op 15 dec 1997. 83

jaar



ROGER VYVEY werd in april 1944 opgepakt na verklikking. Na enkele maanden in twee verschillende Belgische gevangenissen werd hij op 31 augustus 1944 in beestenwagens naar Neuengamme gedeporteerd

Werd in 2002 tot erburger van de Stad Nieuwpoort erkend



HULDE AAN ALLE

Helden
van
verzet



AGNES DE GROOTE

Houthulst.

Ontsnappingsroute Comète.
Huisvest en begeleidt
onderduikers. Neemt na de
arrestatie van haar broer
Georges mee de leiding over
van de lokale tak van
verzetsgroep Geheim Leger.
Haar broers Georges en
Gauthier sterven als 'Nacht
und Nebel' in de
concentratiekampen. Agnes
overleeft de oorlog. Ze
overlijdt te Houthulst in 2005.
95 jaar.



PIERRE SOREL werd geboren te Oostende op 28 september 1910 en was tolbeambte van beroep. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief als aanwervingsagent van de lokale Weerstandsgroepering O. M. B. R. en als agent van de inlichtingendienst "Luc-Marc". Op 15 juli 1942 werd hij door de Duitse bezetter aangehouden en op 7 november 1942 gedeporteerd naar Duitsland. Na een verblijf in diverse gevangenkampen (Bochum, Esterwegen, Bayreuth en Ebrach) overleed hij in het concentratiekamp van Ring-Flossenburg op 15 april 1945.



HEKTOR KESTELOOT

Veurne. Bediende bij Gazélec.

Vrijgezel. Zijn vader komt om bij een bombardement in mei 1940.

Verzetsgroep Luc-Marc.

Inlichtingen. Arrestatie door de Geheime Feldpolizei op 25-26 juli 1944. Hektor overlijdt op 6

december 1944 in het concentratiekamp Neuengamme.

24 jaar.

VERZET BEGINT NIET MET GROTE WOORDEN

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets wat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen.

uit het werk van Remco Campert (1929)



HULDE AAN ALLE

Helden
— van
— verzet